

Japan



JAPAN

- SOLENS RIGE

9.-19. FEBRUAR 2024

**KEJSERPALADSER, ÆSTETISK HAVEKUNST,
GEISHAER, ZENBUDDHISTISKE TEMPLER,
HØJHASTIGHEDSTOG, PULSERENDE STORBYER,
SAMURAI, FARVESTRÅLENDE KIMONOER OG
MEGET MERE**

**TEKNISK ARRANGØR: OUR WORLD A/S
TILMELDING TIL LÆSERKLUBBEN**

Program:

Harmoni, enighed og konsensus er betydelige egenskaber i den japanske kultur. Det japanske folkefærd opfatter sig selv som et homogent folk, hvor især høfligheden og arbejdsmoralen er legendarisk. Med et buk, et lille nik og et smil kommer man langt - også i Japan. Og langt og vidt omkring skal vi på denne spændende rejse til et anderledes og dragende land. Vi skal besøge Kyoto, Hiroshima, Tokyo og Mount Fuji, og hvad dermed følger af fantastiske oplevelser. Det kontrastfyldte ørige byder på pulserende storbyer, storslået natur og interessant kultur. Japan er bygget på gamle traditioner, men er i dag et velfungerende, demokratisk samfund med en hurtigt voksende økonomi, hvor især højteknologi og industri er i fokus. Trods det effektive vækstsamfund finder du stadig kejserpaladser, blomstrende haver, farverige klædedragter, særlige traditionsrige kunstarter og en del religiøse begivenheder. Der bliver værnet om traditioner og overbevisninger, som på fineste vis går i tråd med moderne teknologi.

Japanernes takt

Rejsebureauet Our World A/S er teknisk arrangør på rundrejsen, der varer fra 9. - 19. februar. For at få det ypperste ud af turen vil gruppestørrelsen være på maksimalt 15 personer plus rejselederen. Vi bevæger os i samme takt som japanerne selv ved at benytte de velfungerende lokale transportmuligheder, som tog, metro, taxa og det verdensberømte hurtigtog, Shinkansen. Vi møder Japan i øjenhøjde - også på spændende gåture.

Kulturens vugge

Fredag 9. februar mødes vi i Billund Lufthavn, hvorfra vi via Amsterdam flyver til Osaka.

Lørdag morgen, efter ankomsten til lufthavnen, kører vi den fem kvarter lange tur til Kyoto. Den gamle kejserby er på mange måder den japanske kulturs vugge, og området er særdeles rigt på kulturskatte fra Japans historie. Vi tager direkte til hotellet og får opbevaret bagagen, mens vi tager det første kig på byen.

Indtil 1868 var Kyoto Japans hovedstad, så hvad er mere naturligt end at indlede besøget ved kejserpaladset. Selvom hovedstaden efterfølgende blev flyttet til Tokyo, så bruges paladset stadig af kejserfamilien - primært i forbindelse med ceremonier eller besøg fra udlandet. Tilbage på hotellet indkvarteres vi, og det er tid til at slappe lidt af.

Søndag morgen mødes vi tidligt for at opleve Fushimi Inari-taisha, der er en af de absolut smukkeste og mest berømte Shinto-helligdomme. De cirka ti tusinde porte renser sjælen, når man går igennem dem, og hvem kan ikke have behov for det?

De herskende shoguns

I går så vi kejserens imponerende palads, og i dag skal vi se shogunens ditto. I en længere periode var shogunen den virkelige hersker over Japan, hvilket skyldtes, at han var leder af samuraierne og dermed havde den vigtige militære magt. Han var en general, der langsomt udkonkurrerede kejserens magt indtil 1868, hvor revolutionen kendt som Meiji-restaurationen fandt sted og ændrede magtfordelingen i landet. Vi føres 400 år tilbage i tiden, da borgen blev bygget af den mægtige Shogun, der netop havde besejret alle sine fjender i et afgørende slag, og nu stod som Japans uindskrænkede militære leder. Efter sejren valgte han at flytte sit militære hovedkvarter til det nuværende Tokyo, men byggede denne borg for at have et sikkert opholdssted, når han besøgte Kyoto, hvor kejseren fortsat residerede. Syngende gulve. Paladset består af fem bygninger og 33 rum, som blev brugt til forskellige formål. De forskellige bygninger er forbundet med overdækkede korridorer, som er berømte for deres »nattergalegulve«, der »synger«, når man bevæger sig hen over dem. Formålet var at sikre sig mod indtrængende, for eksempel en ninja, sendt ud for at gøre det af med shogunen. Også den imponerende og toptrimmede have var med til at udstråle magt og bevidne, at her boede en mægtig herre.

Herefter fortsætter vi til den hyggelige bydel Arashiyama, hvor der er tid til at spise frokost og nyde de mange fine butikker. Samlet igen går vi en tur gennem den store, smukke bambusskov - en speciel oplevelse, der virker som en lise for sjælen. Knejsende geishaer Om aftenen tager vi til bydelen Gion, der blandt andet er kendt for de smukke geishaer, der tripper af sted med knejsende hoved, hvidsminket ansigt og farvestrålende kimonoer. De pittoreske gader i Gion byder også på fine tehuse og små butikker med kunsthåndværk.

Mandag skal vi besøge Den Gyldne Pavillon, der er en af landets største seværdigheder. I det 14. århundrede overdrog den daværende shogun hvervet til sin søn og blev munk. Sønnen opførte det ekstravagante Zen-tempel efter faderens død. Vi ser bygningerne udefra og nyder den smukke have. Intet besøg i Japan uden et stop ved et lokalt marked. Vi frekventerer det ældgamle Nishiki marked, hvor den første bod blev etableret i år 1310. I området er der hundredvis af boder og små restauranter. Resten af dagen er fri til egne oplevelser.

Hiroshima nutid og fortid

Tirsdag (og onsdag) forlader vi Kyoto og kører med Shinkansen mod Hiroshima. At køre med dette helt specielle højhastighedstog er en stor oplevelse i sig selv. Tophastigheden når over 300 km/t.

Den altødelæggende bombe

Tanken ledes automatisk hen på atombomben, når man nævner Hiroshima. Denne skrækkelig bombning under Anden Verdenskrig prægede og formerede byen - og egentlig hele verden - i rigtig mange år frem. Vi oplever blandt andet slottet, der som en meget stor del af byen blev ødelagt under krigen, men som blev genopbygget i 1958 og i dag er museum for Hiroshimas historie. Stort set hele byen er blevet genopbygget, men enkelte områder er bevaret som påmindelser. Vi skal da også kigge på Peace Memorial Park med de mange bevægende mindesmærker, men også byens smukke have, Shukkei-en og øen Miya-jima.

Midt på formiddagen **torsdag** tager vi igen det hurtige tog og denne gang til Tokyo.

Tokyo og bjergene

Verdens måske vildeste vejkryds finder vi i Shibuay-kvarteret, der er en sand smeltedigel af liv, larm og butikker. Når man lige har vænnet sig til forholdene, så er oplevelsen af at være her af den type, man aldrig glemmer.

Fredag: Muligvis så du Mount Fuji fra toget i går, men er vejret med os, skal vi tættere på i dag. Fremme ved landets højeste bjerg på 3776 meter, nyder vi synet fra foden af bjerget. Hvis vejret tillader det, skal vi op til "femte station" i 2200 meters højde.

Efter frokosten fortsætter vi med at udforske området, der vil være flere stop med mulighed for at nyde synet af Mount Fuji, før vi returnerer til Tokyo.

Lørdag og søndag: Skyskrabere, biler, parker og masser af mennesker. Tokyo er cirka 25 gange større end København og at opleve denne by sætter naturligt nogle begrænsninger. Vores fokus vil være på stemningen i byen, den kejserlige have, den imponerende konferencebygning fra 1996 Tokyo International Forum, shoppinggaden Ginza og flere andre steder.

Mandag klokken 13.45 flyver vi fra Japans hovedstad, og efter et flyskifte lander vi i Billund klokken 22.55. Alle tider er lokaltider.

Prisen er Denne rejse koster for avisens abonnenter 19.995 kroner per person i dobbeltværelse. Ikke-abonnenter kan deltage for 20.495 kroner.
Prisen, hvis du skal bo i eneværelse er 23.695 kroner. Melder du dig til alene, skal du også regne med at bo alene.

Inkl.:

- Informationsmøde i god tid inden afgang
- Dansk rejseleder på hele rejsen
- Fly Billund-Osaka//Tokyo-Billund
- Lufthavnskatte og afgifter pr. maj. 2023
- Overnatning på turistklassehoteller
- Morgenmad dagligt
- Togpas til Japan Rail gældende i 7 dage
- Sejltur til øen Miya-Jima S
- Sejltur på Ashi-søen
- Svævebane på Komagatake bjerget
- Transport som nævnt mellem byer og seværdigheder
- Alle nævnte udflugter
- Heldagstur til Mount Fuji med engelsktalende guide (rejselederen oversætter det essentielle)
- All naturlige entréer

Rejsens pris inkluderer ikke:

- Personlige forsikringer
- Bemærk venligst, at i Japan brugers der ikke drikkepenge
- Eventuelle billetter til tog og metro på fridage

Gruppens størrelse vil være på maks. 15 personer + rejselederen På rejsen vil vi primært bruge landets effektive transportsystem, bl.a. den imponerende bullit train - også kendt som Shinkansen Dette program er, hvad vi med sikkerhed ser og her ud over vil der være stor grad af frihed til at tage på ekstra opdagelser. Rejselederen er der 100% for dig og dine rejsefæller Aftensmaden kan indtages på egen hånd eller du kan følge med rejselederen til et fornuftigt sted Rejsen er ikke egnet, hvis du er dårligt gående. Hver deltager skal håndtere sin egen bagage - der er ikke bagageservice på hotellerne Hotelværelserne i Japan er typisk mellem 10-15 kvm

Tilmelding til Læserklubben på mail@laeserklubben.dk eller på tlf. 96263757



Rejsebetingelser

Prisændringer

OurWorld A/S kan under særlige forudsætninger hæve eller sænke rejsens pris. Ændringen skal bero på væsentligt ændrede valutakurser, skatter, afgifter, nye skatter og/eller afgifter, stigninger på brændstof og lign. En prisændring vil blive varslet hurtigst muligt og senest 14 dage før afrejse. OurWorld A/S kan dog aldrig forhøje rejsens pris med mere end 10 %. Såfremt dette sker kan rejsedeltageren frit afbestille rejsen.

OurWorld forbeholder sig ret til at kurssikre relevante valutaer når der er sikret afrejse, herefter kan evt. kursfald ikke udløse lavere pris.

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl og fejl i prisen på rejsen.

Rejsedeltagerens ændring

Navneændring er efter billetudstedelse som oftest forbundet med ændringsgebyr, som er afhængig af det enkelte luftfartsselskab.

Rejsedeltagerens afbestilling uden afbestillingsforsikring

Indtil 60 dage før afrejse er depositum tabt.

Senere afbestilling end 60 dage før afrejse vil medføre, at hele det indbetalte beløb er tabt.

Afbestilling skal altid foregå skriftligt.

Afbestillingsforsikring

OurWorld A/S anbefaler at man tegner en sygeafbestillingsforsikring.

Rejsedeltagerens ansvar

Møder rejsedeltageren ikke rettidigt op/udebliver eller ikke kan deltage pga. glemt eller ugyldigt pas, kan der ikke forventes nogen godtgørelse. Rejsedeltageren skal rette sig efter rejselederens anvisninger samt sørge for, at bagage mv. er på rette sted. Rejsedeltageren er ansvarlig for enhver skade forårsaget pga. tilsidesættelse af rejselederens anvisninger. Enhver rejsedeltager er selv ansvarlig for at kende gældende toldregler.

Aflysning/ændring

Aflysning kan finde sted, hvis der ikke er opnået tilstrækkeligt deltagerantal (14). Ved aflysning af en rejse godtgøres det fuldt indbetalte beløb. OurWorld A/S er forpligtet til senest 60 dage før afrejse at underrette rejsedeltagerne, såfremt der ikke er tale om en pludselig opstået situation.

Bureauet forbeholder sig ret til at ændre en rejse, hvis tvingende forhold gør dette nødvendigt, f.eks. omlægning af en rejserute, ændring af overnattingssteder samt flytte gæster til et andet hotel af samme standard.

Rygning

Rygning i busser og fly er ikke tilladt. Hotelværelserne er som udgangspunkt ikke ryger værelser. Ønskes rygerværelser vil OurWorld A/S gerne forespørge om dette.

Bonusprogrammer

Dette er en sag mellem deltager og flyselskab

Reklamationer

Skal fremsættes til rejselederen som straks forsøge at udbedre reklamationen. Sker dette ikke i tilstrækkeligt omfang, skal reklamation omgående ringes eller sendes skriftligt til OurWorld A/S.