

Sankte hans i Haderslev og Tørning Mølle



Foto: Destination Sønderjylland



Foto: Tørning Mølle



HADERSLEV OG SANKTHANS PÅ TØRNING MØLLE FREDAG 23. JUNI

Skøn midsommerdag i charmerende Haderslev med sejltur, byvandring og helstegt pattegris i vidunderlige omgivelser

**TEKNISK ARRANGØR: SKAVE TURISTFART
TILMELDING TIL LÆSERKLUBBEN**

Program

Midsommeraften fortjener en helt særlig fejring. Det er den længste dag på året og natten, som jo så er årets korteste, har ifølge folketroen en ganske speciel kraft.

I år vil Læserklubben hylde denne dag med en tur til et helt vidunderligt stykke af Danmark, som mange faktisk ikke kender særlig meget til. Vi skal til hyggelige Haderslev, der er en skøn blanding af gamle velholdte huse med usædvanlige historier på bagen - og ny arkitektur, der blander sig på en virkelig fin måde.

Senere kører vi udenfor byen til den idylliske Tørning Mølle og her skal vi hygge os med musik, helstegt pattegris og bål på vandet.

Rigt fugleliv

Bussen fra Skave Turistfart samler deltagere op i Herning, Ikast og Silkeborg fredag mellem klokken 10 og 11 og sætter direkte kurs mod det sønderjyske.

Tæt på anløbsbroen i Haderslev centrum stiger vi ud, for nu skal vi på sejltur på Haderslev Dam, der er stor og usædvanlig smuk. Med den moderne eldrevne og næsten lydløse dambåd venter os skønne oplevelser på vandet, hvor der er meget fugleliv. Med lidt held er der mulighed for at se både fiskehejrer og ørne.

Sammen med den sublime udsigt serveres der frokostsandwich.

I dette område skal man ikke lede længe efter idylliske pletter, så vel i land tager vi til Dyrehaven og drikker vores eftermiddagskaffe.

Den forårmorgen

Turen går nu ind til centrum til en særlig byvandring.

Haderslev har eksisteret siden 1100-tallet og har blandt andet været kendt for sin slagterkultur, det familieejede bryggeri Fuglesang, som nu er solgt videre og den smukke lyse domkirke. Byen har meget at vise frem og vi har allieret os med en dygtig lokal guide, der med temaet »Besættelsesdagen« leder os igennem byen med historie og anekdoter.

En forårmorgen i 1940 beordres en flok danske soldater ud for at hindre de tyske troppers invasion og fremmarch i landet. Det udviklede sig hurtigt og heftigt - og alt det og meget andet skal vi høre mere om.

Stemningsfuld aften

Tilbage i bussen kører vi ad betagende småveje til en af Sønderjyllands største kulturperler, nemlig Tørning Mølle, der ligger ganske vidunderligt lige ned til Stevning Dam.

Harmonikaen er stemt, pattegrisen sat over og dufter herligt - stemningen er helt i top.

Under festlighederne er der også mulighed for at udforske stedet lidt på egen hånd.

Cirka klokken 20.30 tændes det store bål midt ude på vandet og fuldender midsommeraftenen.

Efter en lang og dejlig dag vender bussen hjemad med en forventet hjemkomst til Midtjylland mellem klokken 23 og 24.

Prisen for denne helt særlige dag er 1050 kroner for avisens læsere.

Prisen inkluderer:

- Buskørsel i moderne langtursbus
- Frokostsandwich
- Halvanden times sejlads på Haderslev Dam
- Eftermiddagskaffe og kage i Dyrehaven
- Byvandring i Haderslev med lokalguide
- Entré Tørning Mølle
- Sankthansarrangement

Tilmelding foregår til Læserklubben.